



Οταν μερικοί Έλληνες έζητησαν από τούς Άγιους Αποστόλους νά ίδουν τόν Χριστόν, απεκρίθη Αὐτός: «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου»¹, ἔφθασε δηλαδή ἡ ὥρα νά δοξασθεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο.

Πράγματι, μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἄρχισε νά ἐξαπλώνεται παντοῦ τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου Του, χρησιμοποιώντας ὡς μέσον τήν ὑπέροχη Ἑλληνική γλῶσσα, πού εἶναι ἡ πλεον πλούσια γλῶσσα γιά ὑψηλή θεολογία.

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, ἄν καί μέ τή μεγάλη τους σοφία καί τόν ἀνώτερο πολιτισμό τους ἐνίκησαν πνευματικά τό Ρωμαῖο κατακτητή, ὅμως ὅταν ἐγνώρισαν τή Διδασκαλία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἐσαρκώθη ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας, γιά νά μάς ἐπαναφέρει στό "καθ' ὁμοίωσιν"² Θεοῦ, ἐγονάτισαν ἐμπρός στό Θεῖο Μεγαλεῖο τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου Του, τό ἀποδέχτηκαν

1. Ἰωάνν. Ιβ', 23, 2. Γένεσις Α' 26.

ὀλοκαρδα, ἀπέρριψαν τήν εἰδωλοπατρεία καί πλεον δέν ἀνεζήτησαν ἄλλη θρησκεία καί φιλοσοφία, διότι ἐβρῆκαν τήν πλήρη Ἀλήθεια στό Χριστιανισμό, στήν ὑπηρεσία τοῦ ὁποῖου ἔθεσαν τή γλῶσσα τους, τή σοφία τους καί τόν πολιτισμό τους.

Ὁ Χριστιανισμός μεταστοιχείωσε πνευματικά καί πολιτιστικά τόν Ἑλληνισμό καί τόν ἀνέβασε πολὺ ὑψηλά. Ἔτσι ἄρχισε ἡ δημιουργία καί ἀκτινοβολία τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, μέ τόν ὁποῖο ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία ἐφώτισε πολλὰ βάρβαρα Ἕθνη, τὰ ἐξήγαγε ἀπό τό σκότος τῆς εἰδωλοπατρείας, τῆς βαρβαρότητας, τῆς ἀγραμματοσύνης καί τὰ μετέτρεψε σέ Χριστιανικά πολιτισμένα Ἕθνη, μέ ἀποτέλεσμα νά δοξαστεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Ἡ χιλιετής ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἶναι ἡ πλεον πνευματική καί φωτεινὴ ἱστορική περίοδος τῆς ἀνθρωπότητας, διότι σ' αὐτή πλεονάζουν σέ πρώτη θέση οἱ ἀγῶνες ὄχι γιά κατασκευή μηχανῶν καί ὀπλῶν, ὄχι γιά ἀθλητικές νίκες καί ἄλλες ματαιότητες, ἀλλὰ

ἀγῶνες γιά Ἀλήθεια, γνώση, μόρφωση, παιδεία, ἀρετή καί ἠθική, γιά Ἁγιότητα, Ἱεραποστολή καί ἐκπολιτισμό τῶν βαρβάρων ἠαῶν, ὥστε οἱ μοῦνυαντες τό "κατ' εἰκόνα" Θεοῦ ἄνθρωποι νά τό καθαρίσουν καί νά φθάσουν, κατά τό δυνατόν, στό "καθ' ὁμοίωσιν" Θεοῦ.

Ἄν καί οἱ ἐσωτερικοί καί ἐξωτερικοί ἐχθροί τῆς Ἀληθείας καί τῆς ἀρετῆς δέν ἄφησαν τό **Βυζάντιο** νά ἡσυχάσει καί νά ἐπεκτείνει πάρα πολύ τό **μεγάλο ἐκπολιτιστικό του ἔργο**, ὅμως αὐτό ἀμυνόμενο καί πολεμώντας ἰδίως μέ πνευματικά ὄπλα καί κυρίως μέ τή βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, μπόρεσε ν' ἀκτινοβολοῦν πολιτιστικά ἐπί μία χιλιετία.

Ἡ γεννήτρια τοῦ **Βυζαντινοῦ Μεγαλείου**, τῆς δύναμης καί τῆς ἀντοχῆς του ἐπί 1000 ἔτη, εἶναι Ἡ **ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ**, δηλαδή ἡ Χριστιανική Ἀλήθεια στή γνήσια ἀναῆλοϊωτη θεϊκή μορφή της.

Ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, εἶπε στό Πιλάτο ὅτι ἤθελε στή γῆ, γιά νά κηρύξει τήν Ἀλήθεια¹, ἡ ὁποία εἶναι μοναδική καί αἰώνια, διότι ἔχει θεία προέλευση. Κάθε ἄλλη περὶ Θεοῦ διδασκαλία εἶναι ἀνθρώπινο κατασκευάσμα καί δαιμονική πλάνη.

Ἡ Χριστιανική διδασκαλία, λοιπόν, ὡς θεϊκή, πρέπει νά διατηρεῖται πάντοτε ἀκεραία.

Αὐτή ἡ ἀναῆλοϊωτη καί ἀνόθευτη διαφύλαξη τῆς Θείας Ἀληθείας ἦταν καί εἶναι κύρια φροντίδα τῆς Ὁρθοδοξίας, πρός χάριν τῆς ὁποίας οἱ Ποιμένες της καί τά τέκνα της διεξήγαγον μεγάλους ἀγῶνες καί ὑπέφεραν συχνά φοβερούς διωγμούς καί ἥρωικά μαρτύρια.

1. Κατά Ἰωάνν. ιη' 37.

Ἡ Ὁρθοδοξία δέν ἔχει ἀρχηγό ἓνα "ἀλάθητο" ἄνθρωπο-Πάπα, ἀλλά ἔχει κεφαλή τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἡ Ὁρθοδοξία διδάσκει ὅτι ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός καί ὅσα μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Του, ἀπεφάσισαν αἱ Ἅγιοι Οἰκουμενικά Σύνοδοι, ἔγραψαν καί ἐδίδαξαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες καί Διδάσκαλοι.

Ὅσα λοιπόν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ παρέλαβε ἀπό Αὐτόν καί ἀπό τούς Ἅγίους Του, αὐτά ὡς πολύτιμη κληρονομιά διαφυλάττει μέ ἀκρίβεια Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Αὐτήν τήν Ὁρθοδοξία ἀκολουθοῦσε καί ἡ δυτική Εὐρώπη μέχρι νά ὑποδουλωθεῖ στούς Γερμανούς, οἱ ὁποῖοι ὡς ἀγράμματοι καί σαρκικοί ἄνθρωποι βύθισαν τή Δύση στό σκότος τῆς βαρβαρότητας, διαστρέβλωσαν τό Χριστιανισμό της καί τόν ἔφεραν στά χαμηλά ἀνθρώπινα μέτρα τους.

Ἐνῶ ὑπῆρχον οἱ Θεόπνευστες διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι κατεῖχον καί τήν ἀρχαία Ἑλληνική σοφία, ὅμως οἱ ἀγράμματοι ὑπερήφανοι **Φράγκοι** τίς περιφρονοῦσαν ἀπό ἄγνοιαν καί ἀπό ἀδυναμίαν νά τίς κατανοήσουν. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά πέφτουν ἀπό πλάνη σέ πλάνη, μέχρι πού δημιούργησαν τίς αἰρετικές διδασκαλίες τοῦ παπισμοῦ καί προτεσταντισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἀπέχουν πολύ ἀπό τή Χριστιανική Διδασκαλία.

Τόν 13ο αἰῶνα, γιά νά φανοῦν μορφωμένοι οἱ Φράγκοι, συγχώνευσαν Χριστιανισμό καί ἀριστοτελισμό. Ἔτσι προέκυψε ἡ **ἄλλαζονεία τοῦ ὀρθολογισμοῦ** τῆς αἰρετικῆς δυτικῆς σχολιαστικῆς "θεολογίας".

Ἄφοῦ λοιπόν ἡ Δύση διαστρέβλωσε τὴν θείαν Ἀλήθειαν, ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τὴν θείαν Χάριν, κατέπεσε ἠθικά καὶ πνευματικά, καὶ ὁδηγήθηκε ἀκόμη καὶ σὲ ἐνέργειες ἐντελῶς ἀντιχριστιανικές (ἐγκλήματα Ἱερᾶς Ἐξέτασης, νύκτα Ἁγίου Βαρθολομαίου, ἀποικιοκρατικά δουλεμπόρια, κ.ἄ.)

Ἀπὸ τὸν ὄγδοο αἰῶνα, κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ δυτική ἐκκλησία ἀπέκτησε καὶ κοσμική ἐξουσία, καὶ ἰδίως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γερμανοῦ Καρλομάγνου, ἡ **Δυτικὴ Εὐρώπη** ἔγινε ἐχθρική¹ πρὸς τὸ Ὁρθόδοξο Βυζάντιο.

Οἱ φράγκοι ἔκαμαν συστηματικὴ πηλαστογράφηση τῆς ἱστορίας καὶ κατασυκοφάντησαν τοὺς Βυζαντινοὺς. Γιὰ ν' ἀποκρύψουν τὸν ἰδικὸ τους σκοτεινὸ καὶ ἀπολίτιστο μεσαίωνα, ὀνόμασαν τὸ Βυζάντιο μεσαίωνα θεωρώντας τὸ ὀπισθοδρομικὸ, καὶ μὲ τὴ στρατιωτικὴ τους ἰσχὺ ἐπέβαλαν στὴν Εὐρώπη τὴ δικὴ τους φράγκικη νοοτροπία, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ μέχρι σήμερα.

Μέ τις δῆθεν σταυροφορίες τῆς (πού τελικά ἀποδείχτηκαν ὅτι δὲν ὑπηρετοῦσαν τὸν Ἐσταυρωμένον Χριστόν) ἡ Δύση ἔπληξε τὸ Ὁρθόδοξο Βυζάντιο, τὸ διέβρωσε καὶ τὸ ἐτοίμασε νὰ παραδοθεῖ στοὺς βάρβαρους Τούρκους, οἱ ὁποῖοι γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς πλανημένης σαρκολατρικῆς θρησκείας τοὺς χρησιμοποιοῦσαν τὸ ξίφος, τὴ βία καὶ τὰ βασανιστήρια.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, οἱ Πρόγονοί μας, ἐνισχυμένοι μὲ τὴν θείαν δύναμιν τῆς Ὁρθοδοξίας, ὑπέμειναν καρτερικά τὰ ποικίλα βάσανα, καὶ κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας διατήρησαν καὶ τὴ γῆῶσσα καὶ τὴν

Ἐθνικὴ συνείδηση καὶ ἀνέδειξαν πλῆθος Νεομαρτύρων Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦσαν τὸ μαρτυρικὸ θάνατο παρά νὰ δεχθοῦν τὸν ἀντίχριστο μωαμεθανισμό, πού τοὺς προσέφεραν οἱ Τούρκοι μὲ δέλεαρ τίς ὑλικές ἀπολαύσεις.

Καὶ ἐνῶ ἡ Ὁρθόδοξη Ἀνατολή μέσα στὸ σκότος τῆς Τουρκοκρατίας διατηροῦσε τὸ Ἀληθινὸ Φῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ Δύση μετὰ ἀπὸ τὸν αἰρετικὸ τῆς κατήφορο βυθίστηκε καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα σκοτάδια τῆς ἀθείας, τοῦ μασονισμοῦ καὶ τῶν διαφόρων μυστικῶν σκοτεινῶν ὀργανώσεων (διαποτισμένων κυρίως ἀπὸ τὴν ἐβραϊκὴ καμπάνα), μὲ ἀποτέλεσμα ἀργότερα νὰ γεννήσει τὰ τέρατα τοῦ φροῦδισμού, φασισμοῦ, μαρξισμοῦ, καπιταλισμοῦ, τὰ ὁποῖα κατασπάραξαν τὴν ἀνθρωπότητα.

1. Αὐτὸ τὸ φράγκικο μισελληνικὸ καὶ ἀντορθόδοξο πνεῦμα ἐπικρατεῖ καὶ στοὺς ἡγέτες τῆς Ε.Ε., οἱ ὁποῖοι ἐβαλλαν ὡς πολιτισμικὴ ἀρχὴ τῆς Ε.Ε. τὴν ἐποχὴ τοῦ Καρλομάγνου, τοῦ μεγαλύτερου ἐχθροῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὁρθοδοξίας, περιφρονώντας ἔτσι τοὺς μεγάλους πολιτισμοὺς τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἐπειδὴ τὸ Βυζάντιο διαλαλεῖ τὴν Ὁρθοδοξία καὶ ἐπειδὴ Ὁρθόδοξο Βυζάντιο σημαίνει Φῶς, Ἀλήθεια, ἀγάπη, ἀρετὴ, ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ἐλευθερία καὶ πραγματικὸς Πολιτισμὸς, γι' αὐτὸ οἱ ἡγεσίαι τῆς Ε.Ε. καὶ ΗΠΑ, πού μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ διεθνοῦς ἐβραϊσμοῦ προωθοῦν τὴν ἀπάνθρωπη "Νέα Τάξη Πραγμάτων", τὴν δαιμονικὴ "Νέα Εποχὴ" καὶ τὴν ἰσοπεδωτικὴ Παγκοσμιοποίηση, μισοῦν Βυζάντιο καὶ Ὁρθοδοξία... Καὶ γενικά μισοῦν τὸ Χριστιανισμό, γι' αὐτὸ στὸ σύνταγμα τῆς Ε.Ε. καὶ στὴν εὐρωπαϊκὴ χάρτα τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπέριψαν κάθε ἀναφορὰ στὸ Χριστιανισμό.

Γνωρίζοντας ἡ δέσμια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὀργανώσεων Δύση ὅτι ὁ Ἑλληνοχριστιανικός Πολιτισμός ἔχει τεράστια ἀναγεννητική δύναμη, πού μπορεῖ νά ἀνατρέψει τὰ σκοτεινά δυτικά ἔργα, φρόντισε ὥστε στό πρῶτο Ἑλληνικό κράτος, πού ἰδρύθηκε μετὰ τήν ἥρωική ἐπανάσταση τοῦ 1821, ν' ἀναλάβουν τήν κυβέρνηση μασόνοι Βαυαροί, οἱ ὁποῖοι ὑποδούλωσαν τήν Ἐκκλησία στό Κράτος καί προξένησαν στήν Πατρίδα μας **μεγάλο κακό**.

Ἀπό τότε τήν Πατρίδα μας τήν κυβερνοῦν, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, οἱ πράκτορες τῆς Δύσης, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν ὥστε ἡ **κοινωνία μας νά μιμεῖται** τοὺς δυτικούς διεφθαρμένους καί ὑλιστικούς τρόπους ζωῆς. Καί δυστυχῶς **μεγάλο τμήμα τοῦ ἡαοῦ μας ἔπασε ἀπερίσκεπτα στήν παγίδα τους**.

Πάντως οἱ ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἀληθείας Του, πού θέλουν νά κυβερνήσουν δικτατορικά τήν ἀνθρωπότητα, ἀκόμη **φοβοῦνται** τό δυνατό Ἑλληνικό πνεῦμα καί ἰδίως τήν θεία δύναμη τῆς Ὁρθοδοξίας, γι' αὐτό **καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες** νά διαφθείρουν ἐντελῶς τό ἡαό μας, νά διαβρώσουν καί νά ἐξαφανίσουν τήν Ἀλήθεια τῆς Ὁρθοδοξίας.

Καί στόν εἰκοστό αἰῶνα ἡ Δύση **ἔδειξε ὅτι μισεῖ τοὺς Ὁρθόδοξους**. Πῶς; Μέ τὰ πολλὰ ἐγκλήματα τῶν Παπικῶν ἐναντίον τῶν Ὁρθόδοξων στήν Τσεχοσλοβακία, Κροατία καί Οὐκρανία, μέ τή συνεργασία της μετὰ τοῦ ἐβραϊσμοῦ γιά τήν ἐπιβολή τοῦ κομμουνισμοῦ στά Ὁρθόδοξα Κράτη· ἐπίσης μέ τό νά βοηθήσει τόν ἐβραϊομασόνο Κεμάλ γιά τή Μικρασιατική καταστροφή καί τοὺς

ἀπογόνους του γιά τήν τουρκική κατοχή τῆς μισῆς Κύπρου μας, κ.ἄ.

Καί τό **ἀποκορύφωμα αὐτοῦ τοῦ μίσους** ἦταν ὁ βομβαρδισμός τῆς Ὁρθόδοξης Σερβίας κατά τίς ἡμέρες τοῦ Ὁρθόδοξου Πάσχα...

Μέ ψευδή προσχήματα ΗΠΑ, Ε.Ε. καί ΝΑΤΟ **κατέστρεψαν** ἓνα ἀνεπτυγμένο Κράτος, διότι ἦταν ἀνεξάρτητο καί δέν συμμετεῖχε στίς σκοτεινές συμμαχίες τους. Καί παρέδωσαν τό Κόσσοβο στοὺς τρομοκράτες Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι μέ τήν προστασία τῶν δυτικῶν τῆς ΚFOR **διώκουν** τοὺς ἠίγους Σέρβους, **καταστρέφουν** τὰ Ὁρθόδοξα μνημεῖα καί ἔχουν μετατρέψει τό Κόσσοβο σέ κέντρο διακίνησης ναρκωτικῶν, ἐμπορίου ὀπλῶν καί λευκῆς σάρκας.

Αὐτοί οἱ βομβαρδισμοί, ὅπως καί οἱ ἄλλοι (στό Ἰράκ καί στό Ἀφγανιστάν) φανερώνουν **πόσο πνευματικά κατέπεσε** ἡ παπική καί προτεσταντική Δύση μέ τή "Νέα Τάξη πραγμάτων", ἡ ὁποία **βομβαρδίζει** ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστιανισμοῦ... καί τοῦ ἀνθρωπισμοῦ... καί **σκορπίζει** τή δυστυχία καί τό μῖσος στοὺς ἡαούς.

Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη βαρβαρότητα ἀπό τό νά διαστρέφονται τόσο χυδαία οἱ ὑψηλές ἔννοιες τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ, τίς ὁποῖες εἶχε ἀνεβάσει καί κρατήσσει ποῦ ὑψηλὰ ὁ Ἑλληνοχριστιανικός Πολιτισμός.

Καί **δέν ὑπάρχει χειρότερη ὕβρη** κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ πνευματικός ἡγέτης τῆς Δύσης, ὁ Πάπας Βοϊτύλας μέ τό Βατικανό του (πού ἀνοιξε φάμπρικα ἀγιοποίησης) **ἀνακήρυξε Ἅγιόν** καρδινάλιο Στέπινιτς, ὑπεύθυνον γιά τή γενοκτονία 1.000.000 Ὁρθόδοξων Σέρβων στήν Κροατία...

Παρ' ὅλα τὰ ποῖηά παῖιά καί νέα ἐγκλήματα τῶν δυτικῶν καί τῶν μουσουλμάνων κατά τῆς Ὁρθόδοξης Ἀνατολῆς, ἐμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι ναί μέν **συγχωροῦμε** ὅσους εἰλικρινά ἀναγνωρίζουν τά ῥάθη τους καί μετανοοῦν καί εἴμαστε ἕτοιμοι νά δεῖξουμε τήν ἀγάπη μας, ὅμως **ὀφείλομε**, μετά ἀπό τόσα πού πάθαμε, νά φυθαγώμαστε ἀπό τοὺς ψεύτικους φίλους καί ὑπουλοὺς ἐχθρούς, καί νά προσέχουμε νά κρατήσουμε ἀκέραιη τή μοναδική καί ἀνεκτίμητη Ἀλήθεια, πού μᾶς παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός μέσω τοῦ Υἱοῦ Του καί τῶν Ἀγίων Του.

Αὐτήν τή ζωογόνο καί ἀνακαινιστική Ἀλήθεια μισοῦν οἱ ἀντίχριστοι ἐγκέφαλοι τῆς συνομωτικής παγκοσμιοποίησης, καί γιά νά τήν ἐξαφανίσουν, δημιούργησαν τό θρησκευτικό σκέλος τῆς παγκοσμιοποίησης, τό **μασονικό οἰκουμενισμό**, πού ἐπιδιώκει ἐν ὀνόματι μιᾶς ψεύτικης ἀγάπης καί ἀπατηλῆς εἰρήνης νά ἐνώσει ὅλες τίς θρησκείες καί νά δημιουργήσει τή **σατανική**

πανθησκεία τῆς "Νέας Ἐποχῆς" (γιά τήν ὁποία προετοιμάζουν τή νεοπαῖα μέ Χάρυ Πότερ καί ἄλλες ἀποκρυφιστικές παγίδες).

Καί δυστυχῶς αὐτός ὁ ἀντίχριστος οἰκουμενισμός ἔχει διαβρώσει ἀρκετούς ὀρθόδοξους ἡγέτες, τοὺς ὁποίους βηέπομε συχνά νά συσκέπτονται καί νά συμπροσεύχονται μέ ἑτερόδοξους καί ἀλλόθρησκους καί νά ἤνευ ὅλοι μαζί τό **μασονικό κήρυγμα** ὅτι ὅλες οἱ "χριστιανικές" ὁμοιογένειες εἶναι περίπου τό ἴδιο καί πρέπει οἱ ἐκκλησίες τους νά ἐνωθοῦν καί ὅτι ὅλες οἱ θρησκείες εἶναι καλές καί ἔχουν τόν ἴδιο Θεό, κῆπ.



Λυπηρόν!.. τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κατήντησε οἰκουμενιστικό καί πρωτοστατεῖ στήν προδοσία. Κάτω: 1994, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος σέ διαθρησκευτικό συνέδριο. Ἄνω: 2001, συμπροσευχή "ὀρθοδόξων" μέ ἀλλόθρησκους καί αίρετικούς μέσα σέ παπικό ναό τῆς Κων/πόλεως (βλ. περιοδ. "Ἄγ. Ἀγαθάγγελος", τεύχ. 176 καί 192).

Καί δυστυχῶς οἱ περισσότεροι Ἑλληῆνες ἐπηρεάζονται ἀπό αὐτούς τούς προδότες¹, διότι ἔχουν ὑποστεί διάβρωση ἀπό τίς διεφθαρμένες καί οἰκουμενιστικές προπαγάνδες τῆς Παγκοσμιοποίησης. Καί ἔτσι ἡ Ζωή τους δέν συμφωνεῖ μέ τήν Ὁρθοδοξία. Δυστυχῶς τά ἔργα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν εἶναι ἄξια νά δείξουν τό μεγαλεῖο τῆς Πίστης μας. Τό παγκόσμιο ρεῦμα τῆς ἀνηθικότητας διέβρωσε πολύ τό λαό μας.

Ὅμως τήν Ἀλήθεια τῆς Ὁρθοδοξίας τίποτε δέν μπορεῖ νά τήν ἀμαυρώσει, οὔτε τά σκάνδαλα, οὔτε τά κακά παραδείγματα τῶν ἀναξίων Κληρικῶν της. Εἶναι ἡ μόνη θρησκευτική Πίστη πού ἔχει ἀναδείξει ἀμέτρητους θαυματούργους Ἁγίους, Ὅσιους καί Μάρτυρες, ὥστε κανεῖς δέν μπορεῖ νά τήν ὑποτιμήσει.

Καί στόν εἰκοστό αἰῶνα ἀνέδειξε δεκάδες ἑκατομμυρίων Νεομαρτύρων στίς πρώην κομμουνιστικές χῶρες, καί κυρίως στή Ρωσία καί στή Σερβία.

Μόνο ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι στολισμένη καί λαμπρυσμένη ἀπό τεράστιο πλῆθος Ἁγίων Μαρτύρων

¹ Τό πόσον πολύ ἔχει προχωρήσει στήν οἰκουμενιστική προδοσία ἡ νεοημερολογιτική ἐκκλήσια τῆς Ἑλλάδος φαίνεται ἀπό τό ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος της ἔδωσε τό πράσινο φῶς, γιά νά πραγματοποιηθεῖ τό Μάϊο τοῦ 2005 στήν Ἀθήνα Γενική Συνέλευση τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τό ὁποῖο ἔχοντας ὡς ἀπώτερο σκοπό τή μασονική Πανθησκεία ὑπηρετεῖ ἀνοικτά τά σχέδια τῆς σατανικῆς Νέας Ἐποχῆς... ("Ὁρθόδ. Τύπος" 11/4/2003).

Εἶναι ἱερόν καθήκόν μας ν' ἀντιδράσουμε δυναμικά, ὥστε νά ματαιωθεῖ αὐτή ἡ ἀντιχριστιανική συνέλευση στήν ἁγιασμένη Πατρίδα μας.

πού βασανίστηκαν, διώχτηκαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γι' αὐτήν, διότι πίστευαν ἀκράδαντα ὅτι μόνον Αὐτή κατέχει τήν πλήρη Ἀλήθεια περί Θεοῦ.

Καί εἶναι προφητευμένο στήν Ἱερή Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη ὅτι θά ἀναδείξει καί ἄλλους πολλοὺς Ἁγίους Μάρτυρες στά ἔσχατα χρόνια, πού θά βασιλεύσει παγκοσμίως ὁ Ἀντίχριστος, τοῦ ὁποῖου ὁ ἀριθμός 666 ἔχει ἤδη τεράστια ἠλεκτρονική ἐφαρμογή.

Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ δέν ἔχει στήν ἱστορία της, ὅπως ἄλλες θρησκείες καί δόγματα (μωαμεθανισμός, παπισμός, κ.ἄ.), ἐγκλήματα καί ἀπάνθρωπους ἐκβιασμούς γιά προσηλυτισμό. Ἡ ἱστορία της εἶναι γεμάτη ἀπό Ἀγιότητα, Ἱεραποστολή, ἀγῶνες καί μαρτύρια.

Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ὡς θεϊκό δημιούργημα δέ νικιέται ἀπό καμία ἔρευνα καί κριτική. Ὁ Θεός τήν ἔχει ἐπικυρώσει μέ ἄπειρα θαύματα, τά ὁποῖα συνεχίζονται μέχρι καί σήμερα.

**Καί μόνο στούς
Ὁρθόδοξους τό
ΑΓΙΟ ΦΩΣ βγαίνει
θαυματοργικά
κάθε χρόνο ἀπό
τόν Πανάγιο Τάφο
τοῦ Χριστοῦ στά
Ἱεροσόλυμα, τήν
παραμονή τοῦ
Ὁρθόδοξου Πάσχα!**

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ έχει ένα τεράστιο ύψηλό θεολογικό Άγιοπατερικό συγγραφικό πλούτο που ρύνει κάθε άπορία και ανεβάζει κάθε ένδετη και ταπεινή ψυχή σε ανώτερα πνευματικά και θεολογικά ύψη και στην άληθη θεογνωσία.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ λάμπει από θείο φῶς και εὐωδιάζει από τή Θεία Χάρι του Ἁγίου Πνεύματος, και ὅποιος ταπεινά τή βιώνει, νοιώθει τήν εὐωδία της και τή Θεϊκή της προέλευση.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ὁδηγεῖ τόν πιστό σε πνευματική ἐγρήγορηση, ἄσκηση τῶν ἀρετῶν και ἀγαθοεργιῶν, σε ψυχική κάθαρση, νήψη και ἀνάταση, σε ἀγῶνες γιά τήν Ἀλήθεια και τήν Ἱεραποστολή.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή και ἡταρεία, μέ τή μυσταγωγική Βυζαντινή μουσική, μέ τήν προσευχή και μέ τά Θεῖα Μυστήρια ἐνώνει τόν πιστό μέ τόν Χριστόν και τόν ὁδηγεῖ στό γλυκύτατο Θεϊκό Ἔρωτα και σε Θεϊκή ἀγαθήσια.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ἐπιδιώκοντας νά κάνει τούς ἀνθρώπους "θεοῦς κατὰ χάριν" και μετόχους τῆς ἀκτίστου Θεϊκῆς δόξης και τῆς Αἰώνιου Βασιλείας, μπορεί νά τούς κάνει ὄλους νά ζοῦν εἰρηνικά και ἀγαπημένα σάν ἀδέλφια, παιδιά του Θεοῦ, που συναγωνίζονται στους ὑψηλοῦς ἀγῶνες τῶν ἀρετῶν και τῆς ἀγιότηας. Και αὐτό τό ἀπέδειξε πολλῆς φορές σε διάφορους τόπους και διάφορες χρονικές περιόδους.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα σωτηρίας τῆς ξεπεσμένης ἡθικά και πνευματικά ἀνθρωπότηας.

Αὐτό τόνισε και ὁ διάσημος ἀγγίλος βυζαντινολόγος Στ. Ράνσιμαν ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι ὁ 21ος αἰώνας

πρέπει νά εἶναι αἰώνας τῆς Ὁρθοδοξίας, διότι ὁ σωστά φιλοσοφημένος ἔξυπνος ἀνθρωπος μόνο στήν Ὁρθοδοξία θά βρεῖ τήν τελειότητα, και ὁ ἀπογοητευμένος μόνο σ' αὐτή θά βρῆ τήν τελεία ἡύτρωση, πουθενά ἄλλοῦ σε καμμιά ἄλλη θρησκευτική πίστη και φιλοσοφία.

Ὅποιος έχει ὑψηλές πνευματικές ἀναζητήσεις, ποθεῖ Ἀλήθεια, δικαιοσύνη, ἀγάπη, πνευματική ἐλευθερία, ψυχική κάθαρση και ἀναγέννηση και ἰδίως τή σωτηρία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του, αὐτά θά τά βρεῖ μόνο στό Χριστό, τόν ὅποιο μπορεί νά πησιόσει και νά δεχθεῖ μέσα του μόνο μέ Ὁρθόδοξο τρόπο.

Μόνο ἡ Ὁρθοδοξία μπορεί νά γεμίσει τό κενό τῆς ψυχῆς του ἀνθρώπου και νά θεραπεύσει, νά ἡύτρωσει και νά σώσει τήν ἀθάνατη ψυχή του, και νά τή γεμίσει μέ τό Ἁγιον Πνεῦμα, μέ Θεϊκή εὐφροσύνη και πραγματική εὐτυχία, μιὰ εὐτυχία που δέν βασίζεται σε ὑλικά, σε μάταια και σε σαρκικές ἀπολαύσεις, ἀλλά στήν ἔνωση τῆς ψυχῆς μέ τόν Αἰώνιον Θεόν.

Ἄς εὐχαριστοῦμεν ἡοιπόν συνεχῶς ἐμεῖς οἱ Ἑλληνες τόν Θεόν διά τό μέγιστο αὐτό δῶρο που μᾶς ἐχάρισε και ἄς δείχνουμε τήν ἐγνωμοσύνη μας πρὸς Αὐτόν μέ τό νά ἐφαρμόζουμε τόν Εὐαγγελικόν Νόμον Του και μέ τό ν' ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἀκριβῆ διαφύλαξη τῆς Ὁρθοδοξίας, γιά τήν διάδοσή της και γιά τήν καταπολέμηση τῆς σημερινῆς οἰκουμενιστικῆς προδοσίας, ὥστε νά μπορούμε νά ἡέγουμε σε κάθε καηπροαίρετο ὀλιγόπιστο, αίρετικό, ἄθεο και ἀλλόθρησκο: «Ἔρχου και ἴδε» (Ἰωάν. Α', 47).